

# Aan de kaai in 't schipperskwartier

Tekst & Muziek: Octave Grillaert



1. Dwa - lend door Ant-werp-se stra - ten,\_\_\_\_\_ komt ge in 't Schip-pers-kwar - tier.\_\_\_\_\_  
2. Daar zijn er klan-ken en kleu - ren uit lan-den van ver o - ver zee.\_\_\_\_\_



Daar hebt ge gauw in de ga - ten, dat is de wijk van ple - zier.\_\_\_\_\_ Men  
Daar zuch-ten dro-men - de meis - jes: Zee-man, voer mij met je mee.\_\_\_\_\_



hoort een har - mo - ni - ca - deun - tje en waar het dans - or - gel draait,\_\_\_\_\_  
Daar\_\_\_\_\_ wordt heim-wee ver - ge - ten, bij 't gou-den, schui-men - de bier.\_\_\_\_\_



ie - de - re zee-man zijn be - nen dan-sen-de, wal - sen - de zwaait.\_\_\_\_\_  
Daar wordt ge - liefd en ge - le - den, dat is het Schip-pers-kwar - tier.\_\_\_\_\_



Aan de kaai in 't Schip-pers-kwar - tier staat een klein ca - fee - tje.



Stuur - man, kok, ma - troos, ka-pi - tein. le - der-een wilt er zijn.\_\_\_\_\_



Als het or - gel speelt doe doe doe kunt ge er heer - lijk dan - sen.



Aan de kaai in 't Schip - pers - kwar - tier is het



meest ple - zier.

zier.\_\_\_\_\_